

Lied voor 25 jarig jubileum Henri 5 Februari 2017

Wijs : Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman

Tekst: Annemieke de Bruijn

Marijn en Yolanda

1. "Het mooiste in het leven, kun je niet organiseren; het overkomt je onverwacht... als een geschenk des Heren.." Je hield het ons geregeld voor : " omarm het onverwachte.... Dat leek ook voor jouw jubileum, een mooie grondgedachte....

2. Maar ja, dan rekenden we toch , buiten de jubilaris, die voor zo'n ' loslaatavontuur ', bij lange na niet klaar is Het liefste zou hij alles eigenhandig regisseren, Maar met dit lied is het gelukt, 't program te perforeren.

Collega's komen erbij staan

3. De rollen zijn nu omgedraaid, ja Henri mag eens zwijgen, zodat wij als collega's ook het podium eens krijgen, over de jubilaris doen wij graag een boekje open 't was zonde om die buitenkans, vandaag te laten lopen.

Refr: cantorij gaat staan, zingt vanuit gemeente/aanwezigen

**Waar vind je tegenwoordig nog zo'n toffe predikant
Na 25 jaar is hij nog lang niet opgebrand
de hele kerkgemeenschap leidt hij steeds met vaste hand,
Waar vind je tegenwoordig nog zo'n goede predikant.**

4. Wij zochten een kwart eeuw geleê, naar 'n schaap met wel 5 poten, naar een herder die bezielen kon, en we hebben goed geschoten. De keus viel toen op Henri, en dat bleek een hele goeie daarna is in de Barbara wel heel veel moois gaan groeien.

5. Een dominee, die leiden kan, dat is voorwaar een zegen, we plukken daar de vruchten van...., beseffen dat terdege, Al is het ingewikkeld soms, al krijgt hij grijze haren; hij is zo iemand die altijd, 't overzicht kan bewaren.

6. Een ambtsdrager is kostbaar en zo zeldzaam als een truffel, een nieuwe vinden kost steeds méér, zoek en veel gesnuffel, maar als ze eenmaal binnen zijn, als hij ze weet te strikken... dan is hij d'r ook zuinig op, zodat ze niet affikken.

Refr: cantorij gaat staan, zingt vanuit gemeente

**Waar vind je tegenwoordig nog zo'n toffe predikant
Na 25 jaar is hij nog lang niet opgebrand
de hele kerkgemeenschap leidt hij steeds met vaste hand,
Waar vind je tegenwoordig nog zo'n goede predikant.**

Henri houdt veel van een heldere vergadermodus:

'zeg vrij uit wat je zeggen wilt', ...maar respecteer de codes...

Met 'onderonsjes' kun je hem, bepaald gramstorig krijgen, hij kijkt ze dan zo dreigend aan, tot ze vanzelf zwijgen.

7. Een dominee is maar een mens; hij schiet soms uit zijn slof en reageert kort door de bocht , dat is wat minder tof, dan krijgt hij onder tafel soms -om hem te attenderen- van een alerte ouderling.... een schop te incasseren.

8. Maar ja, zo is er vast met elke dominee wel wat, De houten broek die past hem goed, dat is zijn habitat. Hij is daar in zijn element, zijn preken blijven boeien wij zijn hem ook nog lang niet zat, hij mag hier blijven bloeien.

Refrein: Cantorij voegt zich bij collega's

Collega's + Cantorij:

9. De passie voor rechtvaardigheid is hem op het lijf geschreven, Hij neemt het op voor mensen die in onrecht moeten leven. Al heeft dat consequenties en al moet hij dat bezuren, Hij blijft recht staan waarvoor hij stáát, ook in de bange uren.

10. Heel bijbels is het om de wijn, als vreugdedrank te eren, en daarom mag je hem die drank, in elke kleur serveren. Maar sinds hij 60-plus is, gaat steeds vaker hier het praatje: dat hij graag met de oud' ren léépel, van een advocaatje.

11. Henri heeft vele gaven: hij weet overal wat van. Van drama tot fotografiezo'n man die alles kan. Maar handigheid met bord en glas;.....dat is hem niet gegeven. gelukkig is 't Avondmaalstèl, tot op heden heel gebleven.

Allen

Refrein:

12. Het mooiste dat hij hier mag doen, dat is wel in zijn ogen: de zegen geven als een warm, gebaar vanuit den Hoge Hij legt de handen op zoals, de Heer het zal bedoelen: 'gul en stevig ' want een zéé- gen moet je wel goed voelen.

13. Tja, deze tijd van krimp en t'rugval geeft geen fijn gevoel, maar onze herder houdt ook dan, het hoofd gelukkig koel, Wat er ook op ons pad nog komt, wij kunnen er wel tegen, met jou samen komt het goed, jij hebt van ons de zegen.

**Waar vind je tegenwoordig nog zo'n toffe predikant
Na 25 jaar is hij nog lang niet opgebrand
de hele kerkgemeenschap leidt hij steeds met vaste hand,
Waar vind je tegenwoordig nog zo'n goede predikant.**