

'Palestijnse christenen raken uitgeput'

Journaliste Rena Netjes was afgelopen week in het Midden-Oosten. Daar interviewde ze onder anderen Palestijnse christenen op de Westelijke Jordaanoever.

Wat is je opgevallen in gesprekken met hen?

“Er is geen licht aan het eind van de tunnel, vertelde een van de christelijke leiders mij. Israël is weliswaar een democratie, maar op de West Bank zien zij ‘een compleet ander regime’. De gebieden die ik bezocht – Beit Sahour, Beit Jalaá en Bethlehem ten zuiden van Jeruzalem, op de West Bank – zijn overwegend christelijk. De christenen in Beit Sahour klinken behoorlijk uitgeput. Volgens hen wordt er doelbewust grond geannexeerd, al dan niet in samenwerking met kolonisten. Dat betekent dat deze christelijke Palestijnen hun eeuwenoude familiegrond kwijtraken. En daarmee hun inkomsten en een toekomst voor hun kinderen.”

Veel Palestijnse christenen verlaten de Westelijke Jordaanoever. Waarom?

“De christenen die ik sprak, vertelden mij dat ze veel last hebben van de oprukkende Joodse nederzettingen. En van de scheidsmuur in het gebied. Die gaat dwars door christelijke Palestijnse dorpen heen en scheidt familieleden van elkaar. Veel (christelijke) Palestijnse boeren kunnen hun akkers niet meer bereiken. Bovendien wordt op de grond van een klooster

gebouwd. Verder geldt er voor Joodse kolonisten in het gebied civiel recht, maar leven de Palestijnen onder een veel zwaarder, militair rechtssysteem. Ook betalen Palestijnen twee keer zoveel voor water en zijn er wegen gebouwd waar alleen Israël's over mogen rijden of lopen. Maar niet elke christen geeft de moed op. ‘In deze grond liggen onze wortels als christenen;



BEELD: SHUTTERSTOCK

we laten ons er niet van verdrijven,’ zei Muslah Eissa, woordvoerder van de Grieks-Orthodoxe Kerk.”

Verwachten de christelijke Palestijnen iets van hun geloofsgenoten in bijvoorbeeld Nederland?

“De mensen die ik sprak, wijzen erop dat Jezus opstond tegen onrecht en opriep om gevangenen te bezoeken. Ze begrijpen niet goed waarom sommige Nederlandse christenen vrij kritiekloos achter ‘de repressieve Westbank-politiek’ van de Israëlische regering lijken te staan. ‘Als je een groot hart hebt om van het Joodse volk te houden, dan moet er vast ook een hoekje in je hart zijn om van Palestijnen te houden. En als je niet van ons kunt houden, haat ons dan niet, maar wees neutraal’, benadrukte de Palestijnse mensenrechtenactivist Rifat Kassis.”