

Liturgie

Kunstvesper

29 april 2018



De granaatappel

De liefde van Hooglied

Voorgangers:
Annie Thole-Vader en Henri Veldhuis
Cantor-organist: Marijn Slappendel

Grote of Barbarakerk

19.00 uur

VOORBEREIDING

Orgelspel: 'Fantasia in G' van G.P. Telemann

Welkom in deze kunstvesper over het Hooglied
als afsluiting van de expositie 'Liefde in de vrijstad. Een Hooglied'

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed V: God, soms zijn we sterk in geloof,
maar vaak schieten we tekort
in liefde en trouw.
Angst en zorgen
regeren telkens weer
over ons leven.
G: GEEST VAN GOD, LAAT UW KRACHT
ONS VRIJ EN BETROUWBAAR MAKEN. - AMEN.

Als avondlied: Gez.925, eerst gezongen door de cantorijleden, dan door allen

Wek mijn zacht-heid weer.

Geef mij terug de o - gen van een kind. —

Dat ik zie wat is.

En mij toe - ver-trouw.

En het licht niet haat. —

Inleiding

Lezingen en overdenking, bij 'Verlangen' van Mirjam Beuker

Hooglied 4: 1-3

Hooglied 6: 10-11

Hooglied 7: 11-14

Hooglied 4: 12-13

Hooglied 8: 1-4

Hooglied 8: 6

Motet: 'Das Hohelied Salomonis' van Leonhard Lechner, gezongen door
Grada Hooijer Janny Rijnveld, Marijn Slappendel en Jeroen van Kleef

Avondgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Project Kerk in Actie: Jongeren in Oeganda
2. Voor de vesper

Orgelspel: 'Fantasia in g' van G.P. Telemann

Slotlied: Gez. 791



1 Lief-de, een-maal uit-ge-spro-ken
als uw woord van het be-gin,
lief-de, wil ons o-ver-ko-men
als ge-heim en ze-ge-ning.

- Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
- Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
- Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
- Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
- Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zegenbede: V: Zegene ons de altijd nabije God,
(staande) Vader, Zoon en Heilige Geest.
G: AMEN

Orgelspel: 'Ciaccona' van J.K. Kerll

