

Liturgie

Jeugddienst

29 oktober 2017



Onderweg naar morgen

Hebreeën 11: 1-12

Aan deze dienst werken mee:
Jongerenkoor Needed (Maarsen)
onder leiding van Rob van Dijk

en ook:

Renske Bakker (Kampala) Loes Helmond, Elize van Kan,
Chiara Nijsing, Marijn Slappendel, Agatha Oosting, Adri Slob,
Henri Veldhuis, Jalke Visser, Emma Witziers en Janny Witziers

Grote of Barbarakerk

10.00 uur

Needed zingt (voor de dienst): 'Get all excited'

Get all excited go tell everybody that Jesus Christ is king;
I said get all excited go tell everybody that Jesus Christ is king.
Get all excited go tell everybody that Jesus Christ is king.
Jesus Christ is still the king of kings
You talk people, you talk about about things that really aren't
important at all, you talk about weather, you talk about problems
we have here at home and abroad.
But friend I'm excited about a solution for the world.
I'm going to shout and sing: Jesus Christ is still the king of kings

Wees verheugd: Jezus is onze Heer, hij is onze Koning.
We hebben het vaak over van alles: over mensen, over problemen.
Maar ik weet dat er een antwoord is: Jezus, onze Heer.

Welkom en Mededelingen

Aanvangspalm: Ps. 117d, 3x gezongen (we gaan staan)



Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed V: Heer, U die ons kent zoals we zijn,
wij zoeken onze weg als jong en oud
met vallen en opstaan
tussen geloof en twijfel.

G: GA MET ONS MEE,
EN SCHENK ONS VERTROUWEN IN U.
AMEN.

(gemeente gaat zitten)

Kyrië Eerst een gesproken kyriëgebed door de voorganger.
Aansluitend zingt Needed: 'Vleugels'

Heer, wil mij op uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen
doet, totdat de stormwind is verdwenen. Dekt gij met uw vleugels toe!
Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op voordat ik val, blijf
met uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal.

Gloria: Needed zingt: 'Glory to the father'

Glory! Glory to the Father, praises out poured to the Son!
Bless the Holy Spirit: God's Kingdom now is come!
All creatures of our God and King lift up your voices now and sing
Allelujah!

Glorie aan de Vader, lofprijs aan zijn Zoon en eer aan de Heilige Geest:
Gods koninkrijk is aangebroken! Schepsels van hemel en aarde, verhef je
stem en zing halleluja voor de Heer!

Groet: V: De Heer zij met jullie
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

DE BIJBEL _____

Video

Brieflezing: Hebreëën 11: 7-8 (gelezen door Loes)

7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat
er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoor-

zaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde
hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het
geloof.

8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam
op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg
zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat
hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isak en
Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10
omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd.

Lied: Gez. 900, 3x gezongen

Na - da te tur - be, na - da te es - pan - te;
quien a Dios tie - ne na - da le fal - ta. Na - da te tur - be,
na - da te es - pan - te; só - lo Dios bas - ta.

Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.

Brieflezing (vervolg): Hebreëën 11: 11-13 (gelezen door Jalke)

11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was
gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een
kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de
belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven

was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

Video (van Chiara en Emma)

Needed zingt: 'May the road rise to meet you'

May the road rise to meet you.
May the wind be at your back.
May the sun shine warm upon your face;
May the rain fall softly on your fields and until we meet again,
may you keep safe, in the gentle loving arms of God

Ik bid u toe: dat de weg zich voor je opent. Dat de wind je steunt in de rug. Dat de zon je gezicht verwarmt, de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Evangelielezing: Marcus 1: 16-20 (staande)

16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Preek

Needed zingt: 'All to Jesus I surrender'

All to Jesus I surrender
All to Him I freely give
I will ever love and trust Him
In His presence daily live

All to Jesus I surrender
Make me Saviour wholly Thine
Let me feel Your Holy Spirit
Truly know that You are mine

Refrein:

I surrender all
I surrender all
All to Thee my precious Saviour
I surrender all

All to Jesus I surrender
Lord I give my all to Thee
Fill me with Your love and power
Let Your blessings fall on me

Refrein

Alles geef ik over aan Jezus, alles geef ik aan hem. Ik zal voor altijd van hem houden en hem vertrouwen. Laat me Uw heilige geest voelen. Vul mij met Uw liefde en kracht en laat Uw zegen over mij heen vallen. Ik geef alles over aan U, mijn dierbare redder.

Bij de schilderijen: creatieve verbeelding door Culemborgse jongeren
Jalke en Loes

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Als geloofsbelijdenis (staande gezongen): Gez. 840



1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom -
want mijn le-ven is on-der de macht gesteld
van de Heer die mijn da-gen en nach-ten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (door ouderling, Jalke en Loes)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte: 1. Nederlands Bijbelgenootschap 2. Voor de kerkdienst
Hulp bij de collecte: Tijn Slappendel en Zoë Middelkoop

Needed zingt: 'Believing one day'

They say it's a new thing, believing that nothing
Can be undeniably true
They say that it's OK, a part of the new age
To throw out what you thought you knew

But nothing convinces my heart and my senses
That I should go changing my mind.
So I am still living the old time religion
I'm not ashamed to say

Refrein:

I'm believing one day
That a trumpet will sound
Believing one day He will come in the clouds
It may seem out of style,
but I'm believing that I'll be leaving one day

The TV will sell you a psychic to tell you
The future and what is to come
They'll look at the stars to come up with a chart
You can live your life by if you want

Oh, but I am so grateful that our God is faithful,
And truth doesn't change with the times,
Cause Jesus is still Kind, and my heart is willing
To trust His Word and say:

Refrein

I'm believing I'll live forever,
Believing H'll dry my tears.
So until He comes or my race is run,
You'll find me right here believing one day
Refrein

Wat men ook beweren mag, en hoe ouderwets men het misschien ook
vindt; ik geloof. Ja, ik geloof dat God er is. Ik ben Hem dankbaar voor
zijn onmetelijke liefde. En ooit, een dag, dan zal ik bij Hem zijn. Daar
geloof ik in.

Slotlied en Lied van de week: Gez. 806 (staande)

1 Zo-maar te gaan met een stok in je hand,
zon-der te we-ten wat je zult e-ten.
Zo-maar te gaan met een stok in je hand;
ein-de-loos ver is 't be-loof-de land.

2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)

Orgelspel: 'Sortie' Op. 29, 5 van L. Boëlmann

Na de dienst is er koffie, thee of limonade

